



**EXCURSIE ROMEINSE RUÏNES & COIMBRA, PORTUGAL / TIJDELIJK NIET
BESCHIKBAAR**

Excursie Romeinse ruïnes en Coimbra, Portugal

Tijdens de excursie naar de Romeinse ruïnes van **Conímbriga** en de stad **Coimbra** neemt onze ervaren Engelstalige gids je samen met je partner, vrienden of gezin mee in de voetsporen van de Romeinen en naar het universitaire centrum van wetenschap en cultuur. Na een bezoek aan de **opgravingen van een Romeinse stad uit de oudheid** leidt onze dagexcursie je naar Coimbra waar zich **een van de oudste universiteiten van Europa** bevindt.

Een dag met talrijke bezienswaardigheden en veel wandelen, dus trek je wandelschoenen aan en vergeet zeker je camera niet!

Reistype: **Dagtrip**

Aantal dagen: **1**

Programma

Voormiddag

De Romeinse ruïnes van Conímbriga: nationaal monument



We beginnen onze leerrijke excursie in Conímbriga, zo'n 120 km ten noorden van São Martinho do Porto. De rit zeker waard! Niet alleen omdat je onderweg nog even kunt rusten, maar ook omdat dit de plaats is met de **best bewaarde Romeinse nederzetting** in Portugal!

De opgravingen begonnen pas aan het begin van de 20^{ste} eeuw, maar zijn nog steeds aan de gang want de hele Romeinse stad is nog niet helemaal in kaart gebracht. Nu kun je tijdens deze excursie al wel genieten van de vele mooie mozaïeken, stadsmuren die grotendeels intact zijn gebleven, ruïnes van Romeinse villa's, de *Castellum Divisorium*, het forum en meer.

Middag-Lunch

Coimbra, de universiteitsstad

We laten de Romeinse site van Conímbriga achter ons en zetten onze dagtrip 20 km verder naar Coimbra, gelegen aan de oevers van de rivier Mondego. Coimbra was in de middeleeuwen een tijdje de hoofdstad van het land. Nu is de stad vooral bekend om de **Universiteit van Coimbra**, een van de **oudste universiteiten in Europa** en de oudste van Portugal. De universiteit werd op 1 maart 1290 opgericht door koning Dionysius.



Namiddag

De oude universiteitsbibliotheek van Coimbra: boeken, boeken en nog eens boeken



De *Biblioteca Joanina* maakt deel uit van het oude universiteitscomplex. De bibliotheek is een nationaal monument en van **onschatbare historische waarde**. De boeken die in deze bibliotheek bewaard worden, blijven in **uitstekende conditie**, het hele jaar door. Omdat de buitenmuren ongeveer 2,11 m dik zijn – jaha – kan binnen een stabiel klimaat gegarandeerd worden. Net als in het [paleis van Mafra](#), helpen de vleermuizen de boeken te beschermen tegen insecten.

Om de juiste omstandigheden te behouden, mogen er niet veel mensen tegelijkertijd de bibliotheek binnen. **Van tevoren reserveren, is verplicht**. Niet op tijd aan de ingang voor het gereserveerde tijdvenster? Spijtig dan! Maar, het is wel de moeite waard, want het interieur is gewoonweg prachtig. Wedden dat je je hier in een Harry Potter-film waant?

Namiddag

De stad Coimbra: oud, oud en nog eens oud

Dat Coimbra een heel oude stad is, mag je niet meer verbazen. Er zijn natuurlijk ook modernere stadswijken en gebouwen, waar je zeker ook een glimp van opvangt. Maar, die laten we tijdens onze dagtrip toch links liggen.

Heb je nog puf en zie je het zitten om de steile straatjes van de oudste stadswijk met zijn vele ribbenbrekende trappen (*quebracostas*) op en neer te stappen, dan neemt onze gids je mee naar de *Sé Velha* (de oude kathedraal) in romaanse stijl. De enige kathedraal in Portugal in die stijl die relatief intact is gebleven.



Late namiddag

Coimbra en traditie

Tijdens deze excursie zal je ontdekken dat Coimbra synoniem is voor traditie. Veel studenten dragen vandaag nog steeds de **traditionele kleding** en het oudste gebouw van de universiteit is nog steeds in gebruik. Elk jaar wordt het academische jaar in de maand mei afgesloten met de *Queima das Fitas*, de '**verbranding van de vaandels**'. Het hoogtepunt is de *Cortejo*, de **parade** van de top van de berg tot het lager gedeelte van de stad.



De **fadomuziek** van Coimbra is wereldberoemd en heel anders dan de fado in Lissabon. Wellicht omdat de fadomuziek hier doorspekt is met grappige studentencapriolen en -meningen.

Is er nog tijd over en wil je nog meer bezoeken of doe je liever een terrasje? Vraag onze gids naar de mogelijkheden! Daarna beëindigen we onze daguitstap met een retourrit van ongeveer 1,5 u terug naar São Martinho do Porto aan! We kunnen ons best voorstellen dat je na hooguit 15 minuutjes wegdommelt...

Goed om weten

- In Coimbra vind je talrijke lunchbars en restaurantjes waar je terecht kunt voor een snelle hap of een lunch aan democratische prijzen.
- Wil je de tijd van je dagtrip optimaal benutten, dan kan je uiteraard ook altijd je picknick meebrengen

Reserveer goed op tijd!

De dagtrips met privéchauffeur (en het luchthavenvervoer) van Jinah Trans worden steeds populairder. Om teleurstelling te voorkomen, reserveer je best ruim van tevoren!

Andere dagtrips

Is dit niet de dagtrip die je in gedachten had? Bekijk dan zeker ook onze andere daguitstappen met privéchauffeur. Vind je tussen ons aanbod niet waar je graag heen gaat? [Contacteer](#) ons dan!

De minitrips en rondreizen bieden we niet meer aan, maar maak voor jezelf gerust gebruik van de gratis informatie op deze website!

Jinah Trans Lda

Rua dos Carrascos 12 - 2500-642 Salir de Matos

mail: jan@jinahtrans.com - tel:+351 916 791 327 (Jan)

Registo Nacional de Turismo Portugal 143/2014

Transfer Licence CAE 49392

Tourism Licence CAE 93293

RNAVt #5717

[Disclaimer](#) [Algemene voorwaarden](#) [Privacy- en cookiebeleid](#) [Bijzondere maatregelen](#)